

EEN GOUDEN HERFSTVAKANTIE: MET TIENERS NAAR HARTJE NEDERLAND

6 X TÓP IN Arnhem!



Links: Onderschriftje aub
Midden: Onderschriftje aub
Rechts: Onderschriftje aub

Een stad verkennen en ook nog volop genieten van herfstnatuur? Toerismeredacteur Kathleen deed een gewaagde keuze en nam haar drie tieners mee naar Arnhem. Of ze daarmee scoorde? Lees verder!

TOPPER 1 De step op

Weet je niet waar je in Arnhem moet beginnen? Dan is Park Sonsbeek het perfecte vertrekpunt voor een bezoek aan de hoofdstad van de provincie Gelderland. Vanaf de heuvel heb je een uniek uitzicht, met rechts en links prachtige herfstbossen, en vóór je weilanden waarin eeuwenoude loofbomen in volle herfstglorie pronken, met daarachter de skyline van de stad. Ik kan het niet laten om te zuchten: 'Wat is het hier toch mooi!', en mijn kinderen beginnen unisono te gniffelen. Ik geef het toe, het is vandaag al de elfendertigste keer dat ik dat zeg! Drie stadsparken lopen in elkaar over: Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem. Zo vormen ze een uitgestrekt stuk natuur.

Wilde ganzen vliegen luid gakkend over en landen in het zompige gras. Tegen de heuvelflank zien we een hertenwei. Even verder grazen charmante koeien. Nostalgie. En toch ligt dit brokje natuur maar op een paar stappen van het stadscentrum. Ooit stonden in Park Sonsbeek tien watermolens en was dit het 'bedrijventerrein' van Arnhem. Er blijven nu nog twee molens over: de Begijnenmolen met daarin nu een interactief Watermuseum, en de Witte Watermolen, gebouwd in 1460... en nog altijd in werking! De biologische bloem is te koop in de 18de-eeuwse molenschuur, die omgebouwd is tot een uitnodigend bezoekerscentrum met winkeltje en cafetaria. Mijn tieners hebben uiteraard meteen de souvenirs gespot. Ik vrees dat het even zal

duren voor ik hen wegkrijg bij al die spullen, maar dan valt hun oog op de steps die hier worden verhuurd. Ja, we gaan stappen. Zelfs pubers krijg je nog enthousiast! We zoeven langs een grote fontein waarin de zon een regenboog tekent, langs de waterval met pittoresk bruggetje en langs een grote vijver waar grote zwarte aalscholvers hun vleugels laten drogen in de zon. De zon schittert in grachten en plassen. Dit is Nederland Waterland, overduidelijk. En wat een unieke tuin hebben die Arnhemmers! Meer dan 30 parken en landgoederen telt de stad, allemaal duurzaam beheerd, en dat maakt van Arnhem een van de groenste steden van Nederland.

TOPPER 2 Shoppen, shoppen!

Dit wordt het hoogtepunt van de citytrip, althans volgens mijn twee tienerdochters:

we gaan shoppen. Herfstkleuren hebben zelfs de autovrije straten en de pleinen van de kernstad ingepalmd. Het centrum met zijn oude stratenpatroon en laagbouwhuizen ziet er charmant en kleinschalig uit, maar vergis je niet: Arnhem is een van de grootste winkelsteden in Nederland. Zelfs op deze doordeweekse dag is het er gezellig druk. Alle grote ketens hebben hier een stek: Albert Heijn, V&D, Hema, en tot groot jolijt van mijn tieners zijn er ook twee vestigingen van H&M. Daartussen duiken gelukkig ook nog wat verrassingen op. Anicha is een leuk boetiekje met vilten tassen, speldejes, keramiek, pantoffels, mantels, geschept papier... alles handgemaakt. Ook Coming Soon, een etalage voor jonge designers en modeontwerpers, is een pauze waard. De tasje en portemonneetjes voor kinderen, vazen en kommen, sjaals en jurken, zijn bijna allemaal unieke stukken.

Het is een traditie: op shoppingtochten trakteer ik altijd op een warme wafel. Ook nu dus. Geen Brusselse of Luikse wafels zoals bij ons, maar echte stroopwafels, versgebakken en gevuld met heerlijk warme stroop, in de Lunchclub.

TOPPER 3 Boetiekjes in Klarendal

Het Klarendal ligt een beetje buiten het oude centrum, maar het ommetje van tien minuten loont de moeite. Deze arbeidersbuurt was lange tijd een probleemwijk, tot er een nieuwe wind waaide. De oude huizen werden gerenoveerd en sinds een viertal jaar bieden ze onderdak aan jonge kunstenaars en modeontwerpers van de Arnhemse modeschool, die er een winkel en/of atelier openen. Ondertussen zijn het er al een dertigtal. Heleen Van der Meer, bijvoorbeeld, ontwerpt tassen in de vrolijk-

Zó rustig!

In Nederland eindigt de herfstvakantie in het weekend dat de onze begint. Ga je onze noorderburen dus bezoeken tijdens die herfstvakantieweek, dan heb je de attracties voor jou alleen, de autovrije winkelstraten liggen er rustig bij en de joviale Nederlanders in musea, hotels en restaurants hebben alle tijd voor een babbel. Heerlijk!

ste kleuren, te zien in de etalage van haar atelier. In het Atelier PraGtig kun je zelf juwelen en tassen maken tijdens een van de workshops – die zijn er ook voor kinderen, trouwens. Voor het uitstalaroom van het hoedenatelier van Elisabeth de Meulmeester blijven we lekker kijken en kiezen uit de ontwerpen. Jong talent heeft hier een goeie voedingsbodem gevonden, dat zie je meteen.



Onderschriftje aub
Onderschriftje aub
Onderschriftje aub
Onderschriftje aub
Onderschriftje aub



Shoppen

- **Leuke adresjes in de funshopgids**, bij het infokantoor en op www.funshopgids.nl
- **Anicha**, Nieuwstad 5, www.anicha.nl
- **Trx en Reeshuis**, Kerkstraat 19, www.trixenrees.nl
- **Coming Soon**, Kerkstraat 23, www.arnhemcomingsoon.nl

Eten

- **Café-restaurant Verheyden**, Wezenstraat 6, www.cafe-verheyden.nl
- **Koffiehuis het Hemelrijk**, in een oude patriciërswooning met rustige binnentuin, Hemelrijk 52-53, www.hethemelrijk.nl
- **De Lunchclub Arnhem**, stroopwafels en Arnhemse Meisjes (een soort koekjes die hier worden gebakken sinds 1829), Jansstraat 26, www.delunchclub.nl

Doen

- **Kröller-Müller Museum**, www.kmm.nl
- **Airborne Museum Hartenstein**, www.airbornemuseum.org
- **Nederlands Watermuseum**, www.watermuseum.nl
- **Burgers' Zoo**, www.burgerszoo.eu

Boven: Onderschriftje aub
Linksonder: Onderschriftje aub
Rechtsonder: Onderschriftje aub



TOPPER 4 Een heel klein beetje oorlog

Wie Arnhem zegt, denkt misschien ook aan 'Een brug te ver' en de oorlogstaferelen die zich hier hebben afgespeeld aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dus ik wil absoluut het Airborne Museum in. Jawel, een oorlogsmuseum. Licht protest bij de kinderen. "Dit zit ook nog inbegrepen in jullie opvoedingspakket tot 18 jaar, hoor", plaag ik hen. Het museum is ondergebracht in een voormalige hotelvilla uit 1865, die op het einde van de oorlog dienst deed als hoofdkwartier van de geallieerden. Het museum werd recent vernieuwd en uitgebreid met een unieke 'Airborne Experience'. We wandelen door de straten van Arnhem terwijl we de bommen horen vallen, we luisteren naar de



TOPPER 5 Kunst in Kröller-Müller

Van een heel ander kaliber is het Kröller-Müller Museum. Het is... prachtig! Geen wonder dat het behoort tot de top tien van de meest bezochte musea in Nederland. Alleen al de weg ernaartoe is adembenemend. Het liefst van al wilde ik van de route naar het museum genieten op de witte fietsen die gratis te leen zijn aan de ingang van het natuurpark, maar wind en regen doen ons toch van idee veranderen. Met de auto rijden we door een uitgestrekt natuurgebied met zandverstuivingen, heide en bossen. De Hoge Veluwe, een natuurreservaat van 5450 hectaren, was ooit het

verhalen van burgers en oorlogsveteranen. Veel foto's, films en oude voorwerpen lichten het verhaal toe. Indrukwekkend!



Onderschriftje aub



Links: Onderschriftje aub
Linksonder: Onderschriftje aub
Rechtsonder: Onderschriftje aub



TOPPER 6 Van het oerwoud naar de oceaan

We eindigen deze herfststap-der-superlatieven in Burgers' Zoo. Toen deze dierenruimte in 1913 werd opgericht, was hij zijn tijd ver vooruit. 'Zo weinig mogelijk tralies en hekken rond de dieren', stond in de basisprincipes. De eerste keer dat het woord Safaripark werd gebruikt? Dat was hier. In 1988 bouwde Burgers' zelfs een overdekt oerwoud. In deze Burgers' Bush leven de meeste dieren vrij. Zodra we door de warmtesluis gewandeld zijn, kunnen jassen en sjaals uit. Tropisch heet is het hier, en vochtig, net als in een echt oerwoud. Lianen slingeren zich tussen de metershoge bomen, bamboe groeit welig in dichte bosjes. We wandelen door het woud over makkelijke paden, maar klimmen ook over de smalle, slingerende wegjes, heuvel op, heuvel af. We maken er een sport van om zoveel mogelijk te ontdekken: bananen en koffiebonen die er groeien, geelgestreepte vlinders en trippelende vogels. Na een exotische lunch in het

Slapen

- **We logeerden in het Van der Valk Hotel** even buiten de stad. Het moderne hotel ligt weliswaar aan een invalsweg, maar dat valt niet erg op. Het prachtige uitzicht op de velden en loofbomen in herfstkleuren, des te meer! Van der Valk Hotel Arnhem, Amsterdamseweg 505, 6816 VK Arnhem, www.hotelarnhem.nl
- Nog 2 logeertips:
- **Hotel Molendal**, een origineel Jugendstilhuis vlak bij Park Sonsbeek. Cronjestraat 15, www.hotel-molendal.nl
- **B&B Bordeaux**, Pastoorstraat 9, www.bordeaux-arnhem.nl

Praktisch

- **Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen**, www.vvvarnhemnijmegen.nl en VVV Arnhem, www.vvvarnhem.nl
- **Bezoekerscentrum Sonsbeek**, www.bezoekerscentrumsonsbeek.nl (ook voor verhuur van steps).
- **NL-Xperience**, rondleiding voor groepen en gezinnen, met de Belgische Lut Van Hove die al jaren in Arnhem woont. Tel. 0031-26 4463176, www.NL-Xperience.com

tropenpaviljoen trekken we naar de woestijn. In Burgers' Desert bloeien cactussen en schuilen gilamonsters – hagedissen uit Mexico. En van daar gaat het naar alweer een hoogtepunt: Burgers' Ocean. Deze reusachtige overdekte oceaan zomaar 'aquarium' noemen, zou oneerbiedig zijn. Grote witbruin gevlekte muren liggen als dikke slangen op de bodem, de geelstaart zeilvinkdokersvis valt op met zijn paarse lijf en schattige gele vinnetjes. De vissen hebben allemaal verschillende snoeten: boos, schattig, stoer-met-grote-kinnebak, wijs-met-lange-neus. Adembenemend is het grote koraalbassin, het op een na grootste ter wereld waarin koraal écht groeit. Maar het allergrootste aquarium hier – compleet met gezonken schip – is het territorium van een school haaien. Ze komen vanuit het donker aangezwoomen en scheren dan rakelings langs het dikke glas weer weg. "Zo mooi", hoor ik een van mijn kinderen voor zich uit mompelen...

Tekst: Kathleen Geenen. Foto's: Daniël Rys.